



Hospice *Zutphen*

Thorbeckesingel 2
7204 KS Zutphen

Telefoon 0575 566 333
info@hospice-zutphen.nl
www.hospice-zutphen.nl

Hospice *Zutphen*



Zorg rondom het overlijden



In ons hospice wordt liefdevolle zorg gegeven aan mensen in de laatste fase van hun leven. De tijd dat mensen in het hospice verblijven is verschillend; soms zijn het weken, soms is het maar heel kort.

Om ook op het laatste stukje voorbereid te zijn en op de tijd kort na het overlijden, bieden we u deze folder aan. In de laatste fase kan er veel op u af komen, waar u misschien nog niet aan hebt gedacht. Er moeten dan soms snel beslissingen genomen worden, terwijl u daar op dat moment misschien niet aan toe bent.

We beschrijven een aantal zaken die rond het overlijden mogelijk zijn. Hierbij stellen we uitdrukkelijk dat dit voorbeelden zijn. Alles gaat in overleg met u en als u andere wensen heeft, kunnen we dat samen bespreken.

Kleding voor na het overlijden: het is goed om hier tijdig over na te denken, dat geeft rust als het zover is. De kleding hangen we in de kast, voorzien van een speciaal hangertje zodat iedereen weet dat dit voor de laatste zorg is.

De laatste zorg na het overlijden wordt in het hospice gedaan. Hierbij zijn er veel mogelijkheden. De verpleegkundige kan de zorg samen met een vrijwilliger doen, of met u als naaste(n). U kunt er ook voor

kiezen om hierbij alleen aanwezig te zijn, zonder te helpen. Ook kunt u als familie, de zorg volledig zelf doen. Maar het kan ook zo zijn dat u er juist liever niet bij aanwezig bent.

U kunt aangeven wat uw wensen zijn, we kijken met elkaar wat mogelijk is.

Baarkleed: na de laatste zorg is er de mogelijkheid een baarkleed over de overledene te leggen tot de begrafenisondernemer komt.

Kaars: we kunnen een kaars bij het bed plaatsen. De kaars wordt bij het uitdragen op een standaard bij de voordeur geplaatst, met een hangertje in de kleur van de kamer. Deze kaars blijft branden tot hij op is. Op deze manier is de overledene nog enige dagen in onze gedachten.

Gedicht: vóór het uitdragen is het fijn dat er een moment van afscheid is voor de medewerkers van het hospice. Bijvoorbeeld: we staan samen met u als naaste(n) rond het bed en staan een moment stil bij de overledene. Dit kunnen we besluiten met een, door u of ons, gekozen toepasselijk gedicht

Als u na het lezen van deze folder vragen heeft, horen we dat graag van u.

